

Språkvårdaren, fd "hallå"-chefen Lars Hemmingsson:

"Alla ska inte vara från Östermalm. De ska

En av Sveriges Radios mest hängivna språkvårdare, fd chefen för hallåmannen, Lars Hemmingsson, med övre medelklassiga förebilder, har slutat med pension. Efter sig lämnar han ett unikt uttalsarkiv. Med sig har han minnen från ett

mera än fyrtioårigt radioliv. Han tar emot i sitt belamrade, pyttelilla rum på "fyra trappor," ett rum så litet att man måste gå ut i korridoren och ta med sig stolen för att kunna vända den.

Längst in vid fönstret finns också en dator, men då del blir dags att visa hur det numera datoriserade uttalsarkivet fungerar kaller Hemmingsson på en av dagens språkvårdare, Stefan Lundin, och läter honom ta över...

Ty trots att det är Hemmingsson själv som läst in alla dessa flera tusen uttalsanvisningar så är del fortfarande en gåta för honom hur man letar sig fram till w3.sr.se/dixit – det som nu motsvarar det omfattande kortarkivet som Lars Hemmingsson själv genom åren samlat ihop.

Uppvaktag

Då denne före detta "hallå"-chef officiellt avtackades under ett röd- och vitrandigt partytält i juni ställdes man upp vid bufféborden. Så många hade kommit att det faktiskt var möjligt att

samla praktiskt taget alla "hallåmän" som arbetat tillsammans med Lasse Hemmingsson på bild.

Ty denne språkvårdare var en profil. Han hade en sällsamt humor. Och en sällsynt förmåga att härlma. Sina "hallå"-kollegor. Och andra.

– Vem har han inte imiterat? Vi skrattade åt honom så det var inte klokt, säger Susanna Nordell, numera P1-presentatör, hallåman sedan mitten av sjuttiotalet.

Förberedd

Nu på sitt lilla tjänsterum är han förberedd på alla frågor men han har också skriftlig dokumentation, som handlar om hur allt började:

Utr "Språket i etermedierna," Språkgruppens rapport nr 1 från 1977.)

"När jag började på halvtidjan sommaren 1951 fanns i hallåstudion för P1 och P2 en bokhylla med diverse lexikon, ordlistor och uppslagsböcker. Därtil fanns en pärn med enklare uttalsregler gällande främmande språk (finska, holländska, italienska, serbokroatiska, polska, portugisiska, spanska, tsjeckiska och ungerska). I hyllan i P1-studion fanns dessutom en kortlåda. Korten i denna låda hade enligt uppgift fyllts i av intresserade hallåmän när de råkade på namn i programmet, som borde bli föremål för registrering uttalsmässigt. När jag kom i tjänst innehöll idén att handskriva kort. En av de äldre hallåmännen, Karl Rosenborg, tjänstgjorde som ett slags uttalecriskel vid denna tid och förgrenade bland annat dagsprogrammet, som gick till hallåmannen. Hon hävnde i förkommende fast till kortlådan där komisk uttal fanns att tillgå. I snara till förses hon in korrekt uttal direkt i dagsprogrammet. Nya namn färdades in parallellt i kortregisterna tillstötande de förra som dock inte längre dagsprogrammet."

Rådgivning

Så berättar Lars Hemmingsson om hur radions språkvård tog sin början. Kortlådan fylldes på. Så småningom ersattes den med kortskåp. Publikationen Nytt på uttalsfronten började komma ur 1965. Kortregistret utökades och placerades i sändningsledaren Lars Hemmingssons rum. Detta var före kanalomläggningen 1992 då det fanns en sändningsledare för alla rikskanalerna.

Nytt på uttalsfronten lades ner 1969 eftersom sändningsledaren inte hade tid att sköta publikationen. I form av uttalsvärd hade han bara tid att gå igenom hallåmannens exemplar av dagsprogrammet, skriva uttalskommentarer och föra in nya uppgifter i det löpande registret.

– Ofta var det svåra italienska namn som Benjamino Gigli, säger Lars Hemmingsson förtjust. Gigli var ju en av de tre stora tenorerna tillsammans med Caruso och Björling, tillägger han upplysningsvis.

Ambassadfolk

Kortregistret kom att innehålla personnamn, oftast från musikens värld.

Personal från Utlandsprogrammet, UTP och Radions Invandrardelaktion, Rirva, engagerades vid den här tiden också som språkrådgivare liksom folk från ambassader och utländska turistbyråer.

Lars Hemmingssons uttalsregister kom så småningom att användas även inom tv.

Gäste och nysurande hallåkollegor. Från vänster: Margareta Leijonhufvud, Barbro Nordqvist, Kikki Engerstedt (slymd), Carola Kitström, Ann-Margret Lackne, Pelli Gyl, Bruno Åhlors, den avlidne själv. Lars Hemmingsson, Kerstin Mogren, Pekka Heino, Hans Waldenström, Lars Kjellström, Britt Örnérhed, Kristin Dahlgren, Karin Fornberg, Karl Nordqvist. Sittande: Lasse Johansson, Stefan Schmidt, Susanna Nordell.



vara från Vasastan också. Och Söder."



Föculär bland kollegor som en sann humorist och skräck imitator. Fr v P1-värden Britt Örnöord, Lars Hemmingsson och fd hallåan Alicia Lundberg.

Och vid språkrådgivningen, som byggdes ut, kom det så småningom att röra sig om annat än uttal.

Det handlade också om språk och stil, språklig korrekthet.

Numera innehåller kortregistret cirka 3 000 kort plus cirka 1 000 ortsnamn från andra källor – allt på väg att bli inläst av Hemmingsson och inlagt i ljudfiler. Hemmingsson har en dag per vecka till detta under sommaren och det material som sedan blir kvar, det får Stefan Lundin och Hans Waldenström, båda med titeln Språkvärdare, ta över.

De ingår i Programsekretariatalet med Juridik och Språkvärd i den nuvarande organisationen.

Röstprov

Språkvärd inom gamla Riksradion innebar såväl både röstvård som språkriktighet och uttal. Hallåmannen liksom Ekots "telegramuppläsare" och för övrigt även TT:s dåvarande nyhetsredaktörer i radio måste ha godkända röstprov för att få jobb.

Talpedagoger fanns knutna till personalutbildningen. Kurser i "främmande språk" anordnades.

Själv läste Lars Hemmingsson vid sitt halåprov hösten 1960 ett enda fel och det var på "Cranes Konditori av Cora Sandels" (hur många är helt bergsäkra på DET?) – i övrigt var det förstås feilfritt.

Melodiradio

Men språkvärdaren började sin bana krokigt.

1961 började han gå parallellt med hallåmannen Karin Nordqvist. Sedan behövde den nystartade Melodiradion folk. Han kunde hoppa in med kort versel så han fick "prata mellan skivorna" där. Att han inte kunde så mycket om popmusik, var väl inget unikt heller.

– Det var mest konsumertupplysning mellan skivorna då så det gjorde inget, tror han.

Men sedan blev det "hallåt." Han blev administratör ("Först var det Bernt Friberg, sedan Gun Olhagen, Peter Granberg och jag...") för 40

hallåmän som skulle vara överallt, i alla kanaler.

Klart då att språkvärden var viktig. Men mest kände han sig som "en allmän dräng" eftersom det allt som oftast handlade om att skaffa ersättare då vakanser uppstod.

– Sedan hade jag det då och litet programverksamhet vid sidan av... bland annat var det glada sketcher tillsammans med Lasse Johansson på Eko.

Nyårsnatten

Hans personliga minne får bli hur det var att i nio års tid administrera Sven Jerring inför nyårsnatten. Det började i oktober med ett brev till Jerring, och han svarade alltid att han "kan inte officiera i år."

Men, säger Lars Hemmingsson, sen kunde han ju det i alla fall.

– Han var blygsam, medveten om att man ändå visste vem han var, och mycket vänlig. Måns om att hålla sig i bakgrunden och vara i förgrunden ändå. Han hade för övrigt ett person-

ligt rum här i huset på sju trappor långt efter pensionen med ett fint skrivbord.

Traditionen med champagn till dem som jobbar på nyårsnatten var Anders de Wahls, men det var Sven Jerring som skaffade den första flaskan genom en bekant på Strand. Senare skötte en tjänsteman införskaffandet tills traditionen tillfälligt bröts då Ewonne Winblad var chef för P1.

– Det var inte så populärt, erinrar sig Lars Hemmingsson, men traditionen återupptogs ju senare...

Palmenatten

Uppmanad berättar han andra minnen från sina dryga fyrtio år inom radioorganisationen. Som tjänstgörande sändningsledare fick han erfarenheter. Och inblickar. Och lärde känna många männskor av betydelse. Palmenatten var en sådan erfarenhet. Och inblick.

Han kom hem efter en fredagkväll på Operan. Det ringde. Det var dåvärande vd, Ove Joanson: "statsministern är skjuten."

Staffan Schmidt var hällmännen i P3 den natten, men klockan fyra öppnades P2-sändaren för invandrarrédaktionen och där satt Hemmingsson sedan hela natten som "hälla" mellan språkgruppernas sändningar ut över världen.

Han tjänstgjorde fram till eftermidagen på lördagen, sedan fick han gå hem. Han erinrar sig de interna utredningarna som blev följd av den natten. Den hade avslöjat en del bristfälliga rutiner.

Korsavisering

Men Hemmingsson gillade den gamla organisationen med en stab (hällmännen) som jobbade för alla kanaler.

– Och så korstralling är då definitivt inget nytt, säger han med en liten, liten frynsing. Korsavler gjorde man hela tiden, fram till den 12/12 klockan 12 1992, då vi lade om. Sen blev det vattentäta skott. Och hällmännen blev "SÄLlar" (sändningsledare) som



Lasse Hemmingsson och Lasse Johansson, tidigare Höt, hade mycket roligt ihop.
– Vi gjorde en osi sketcher i radio, säger Lasse Hemmingsson.

jobbar i trafikredaktionen, säger Lars Hemmingsson, nu med en knappt märkbar liten krökning av läppen.

Ingen bakgrund

Till sist kommer vi in på det som redaktören så gärna vill fråga om och det är hur Lars Hemmingsson ser på hur vi låter i radio. Vilken betydelse det har.

Ja, Hemmingsson menar först att det var jämn kvalitet på den modell man hade tidigare, med en hällstab.

– Som det nu är, är det massor av folk som prater, de har inte bakgrunden, inte den stabilitet i kunskaper som krävs, säger han. Proven då var besvärliga, men vi tog hand om det som fanns.

Men det var inte riktigt det redaktören menade:

Är det verkligen riktigt att ha ett slags övre medelklassideal, att folk ska bo på Östermalm för att duga?

– Neejdå, de ska bo i Vasastan också. Och på Söder. Svarar han.

Och med det menar sig Hemmingsson ha varit tydlig nog, det förstår man. Folk avkrävdes ett visst mått av bildning för att komma ifråga i radion. Däremot tog man definitivt inte in någon som var van att "hälla litterär salong i de fina kretsarna..." Detta var självklart för radion vände sig till en bred allmänhet.

Sedan kom ju Lokalradion och vände sig till en ännu bredare allmänhet och lätt dessutom ALLA komma till tals – om de hade något att säga. Men det är ju en annan historia. Och den radion har inte Hemmingsson jobbat i (red:s anm).

Full kontroll

Så vi får hålla oss till Radiohuset och där har Hemmingsson full kontroll. Han räknar upp alla de namn som genom sin medverkan i radio blev så kända att de också var utsedda för speciella beredskapsändamål: Åke Engerstedt, Kicki Engerstedt (Åkes dotter), Ingemar Sandberg (numera OPC), Karin Nordqvist (numera aktiv pensionär), Ebba Beckman (den tidigare Fröken Ur), Ulf Elfving, Staffan Schmidt...

– Ulf Elfving ja, han kom in som provryttare, som tävlade i en disk-jockeytävling, sedan fick han börja gå parallellt som hällmänen, dock inte med mig.

Minnena över, Hemmingsson är minst lika intresserad av nutidsfrågorna. Han reflekterar en stund över den nya organisation som håller på att utformas i Radiohuset i Stockholm:

– Frågan är ju nu om vi är på väg mot en tidigare tablå, säger han och är inte förvånad över tanken.

Samtalet är över.

Text och foto: Iréne Jibane